

Tunnbinderiet i Knobesholm

Museet ligger på landsbygden, på herrgården Knobesholms säteri, några km bortanför Veddige och Slöinge i Falkenbergs kommun. Museet är inrymt i den gamla tunn-fabriken och de gamla maskinerna finns kvar och är i funktion. Här har man tillverkat tunnor som ett engångsemballage för smör. Man kan fortfarande tillverka tunnor, eller ”resa” dem. Maskinernas placering är intakt och är pedagogiskt placerade, så det är lätt att förstå produktionen. Man har ett bokprojekt på gång där en pensionerad lärare har samlat bilder och dokumentation. Här finns mycket information och flera sidor innehåller utbildningsmaterial till skolor. Verksamheten drivs av en hembygdsförening och herrgården sponsrar verksamheten. Det går ingen kollektivtrafik till platsen. Man har få öppettidgar då verksamheten bygger på bokade besök.

Besöket: Lokalerna är inte uppvärmda och man ser helst besöken under maj. Eventuellt i augusti och september. Besöket går lätt att kombinera med en populär vandring runt Knobesholmssjön.

Detta vill man berätta om:

- Knobesholms historia
- Hur man reser en tunna
- Engångsförpackningar då och nu

Aktiviteter och uppgifter

Före besöket:

- Rita och färglägga en bild på en tunna
- Funderat på frågan: Vad används tunnor till, nu och för 100 år sedan?

Under besöket:

- Berätta varför man är just här, varför fabriken låg här
- Märka bitar med mejerinummer
- Förstå ordningen med fabriken maskiner
- Guiden visar hur man reser tunnan, och man får prova detta själv

Efter besöket:

- Ställa ut fotodokumenterade bilder av färglagda tunnor
- Yrken på herrgården
- Vilka förpackningar används idag
- Museet kan låna ut laggkärlsbyggsats till skolor

Fler uppgifter finns i dokumentation som tagits fram

Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lugnås, på uppdrag av ArbetSam.
Pedagogiskt projekt Arbetslivsmuseer som klassrum 2020.